



# Heks 123

## Honger



Naar een idee van Tom Torfs & Katleen Vanherp

Auteur: Annelise Nauwelaerts

Tekeningen:

Concept: Tom Torfs

Illustrator: Faranak Eskandary

"Wat lijkt jij erg op mij." Ze steekt haar hand op en zwaait naar het meisje in de vijver. Die zwaait even vrolijk terug. Ze gaat op één been staan. Het meisje aapt haar na. Dan probeert ze haar meest gekke bewegingen uit, maar ook dat kan het spiegelbeeld feilloos nabootsen.

Ze bekijkt zichzelf in de spiegel van de vijver. Ze draait links, ze draait rechts, met haar blik op het water gericht. Ze knikt goedkeurend, met een grote glimlach op haar gezicht. Haar warrig rode kapsel piekt naar alle kanten. Met haar handen probeert ze het glad te strijken maar het wipt telkens weer omhoog.

Een schittering onder het oppervlak trekt haar aandacht.

Zodra ze één vinger in de vijver steekt, ontstaan er kringetjes en wordt het water troebel.

Ze zakt op handen en knieën om beter in het water te kunnen turen.

"Aail... Kom kijken!"

Maar die hoort haar niet. Hij zit onverstoord naar het computerscherm te staren en op het klavier te tokkelen.

"Ik zie iets bewegen!"

Geen reactie.

Ze kijkt even achterom, naar haar nieuwe vriend, betoverd door het blauwe scherm. Maar dan steekt ze haar hoofd onder water met haar ogen wijd open.

"Hey, Hallooo!",

wil ze roepen naar de school glimmende vissen die ze voorbij ziet zwemmen. Maar er komen enkel wat broebel geluiden uit haar mond. Grote luchtballen ontsnappen en knappen aan het oppervlak. Proestend komt ze weer boven.

"Grommel-de-bommel-de-bom!!!"

Ze wrijft over haar buik. Ze kijkt om zich heen en ziet enkele konijnen tussen de bloemen in het gras, knabbelen aan de klavers. Eéntweedrie zoekt ook een mals groen plekje uit en gaat weer op handen en knieën zitten. Ze neemt enkele grote happen van het gras, net zoals de konijnen het haar voordoen.

"Bah! Wat vinden jullie daar nu lekker aan?"

Ze spuwt de groene sprietten terug uit, terwijl de konijnen opgeschrikt weghuppen. Ze kijkt verder rond en ziet hoe een vogel, hoog op een tak, een worm in zijn snavel laat bengelen. Hij gooit zijn kopje achterover en 'floep', laat de worm binnen glijden.

"Hap, slik, weg!"

Eéntweedrie gaat op zoek naar vettige wormen. Ze woelt zand om en kijkt onder bladeren, stenen en dennenappels. Het duurt niet lang of ze heeft een dik exemplaar gevonden. Ze slaat haar hoofd achterover, knijpt haar ogen dicht en laat hem zakken in haar mond.

"IEIEIEUUUWWW! Jakkas, Bah, bhwlwak!"

Net op tijd gooit ze de regenworm door de lucht. Gelukkig had ze zijn achterste nog niet losgelaten. Ze gruwelt bij het idee dat ze het glibberdiertje zou hebben ingeslikt. Met haar neus nog opgetrokken en haar gezicht in een vieze grimas, zoekt ze verder. Maar ze botst op het boze gezicht van Aai, met een worm die op zijn neus geland was, na een onverwachtse vlucht.

Hij haalt hem van zijn snoet: "Wat ben jij allemaal van plan? In het bos zoek je noten, kastanjes, bramen en misschien vind je nog een appel. Maar kinderen eten geen gras of wormen. Insecten en wormen, bloemen, grassen en kruiden dienen om heksendrank te brouwen."

"Heksendrank?"

"Ja, dat leg ik je later wel uit. Stop nu je buik vol met bosvruchten en dan zoeken we samen uit hoe die bezem werkt. Thuis zal er al iemand ongeduldig op jou zitten wachten!"

"Oh ja? Wie Aai? vertel!"